

## Gökadal under Rumleborg

Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20190505.

Torpet ligger på Rumleborg mark ca 200 meter väster om Ohsvägen mittemot södra Rumlegorgs vägskäl. Torpet finns med på riksantikvarieämbetet fornsöks karta som Gökadal. Henry Renshult har nämnt namnet under Stines backstuga, grannstuga till Gökadal. Men han har placerat familjen Gök under Stines backstuga. Enligt kyrkböckerna står Gök skriven under Rumleborgs backstuga, alltså utan namn på torpet. Enligt kyrkboken fanns två bostäder, antecknade som Rumleborgs backstuga. Min uppfattning är att Gök sannolikt bodde på eller flyttade till torpet som troligen fick namnet Gökadal efter de som bodde där. Han kan även ha bott i Stines backstuga medan Gökadal byggdes.

Första brukare:

Johannes Andersson Gök, född 1806-01-26 i Korparýdet, Nydala socken

Hustru Stina Andersdotter, född 1794-08-06 i Västerskog

Barn: Kajsa Maja, född 1830-11-01 i Korparýdet

Familjen kom 1860 från Korparýdet (eller bott en period i Stines backstuga). Johannes beskrivs redan i yngre ålder som "sjuk". Han gifte sig med Stina Andersdotter som hade en son sedan tidigare. Tillsammans fick de tre barn. Familjen bodde då i torpet Korparýdet. Dottern Anna Lisa flyttade till Värnamo och sonen Anders Peter flyttade till Fryele socken. Dottern Kajsa Maja flyttade med föräldrarna till Gökadal. Hon beskrevs som en kvinna med "klent förstånd" och "dvärg".

Två år efter familjens flytt till Gökadal avled hustrun Stina 1862-12-11 på torpet. Fem år senare, 1867, flyttade Johannes med dottern Kajsa Maja till fattigstugan i Nydala. Johannes beskrevs som "utfattig".

Kajsa Maja avled 1882-02-12 av vattusot på fattigstugan. Hon blev 52 år gammal.

Johannes avled 1885-08-09 av ålderdomssvagheter på fattigstugan. Han blev 79 år gammal.

När Johannes Andersson Gök kom till fattigstugan hade hans son Anders Peter Johannesson Gök redan flyttat dit med sin familj. Anders Peter bodde på fattigstugan från 1864 tills han avled. De fick sammanlagt 8 barn men fem av dem dog som spädbarn under missväxtåren i slutet av 1860-talet.

Någon mer familj har inte kunnat hittas på Gökadal.

Idag finns källaren vid torpet kvar och en liten öppen yta strax bredvid där torpet kan ha stått.



Källaren är den enda byggnad som finns kvar av Gökadal.

Foto: Doris Fransson

/Sammanställt ur kyrkoböcker samt Henry Renshults böcker Folk & Fornt  
av Doris Fransson/