

KULLEN

Torp

Södra Mobo

Kullen uppfördes 1865 av Johannes Djurberg från Djurabygget. Det uppskattades till 1/32 förmedlat mantal. Det var de minsta torpen i socknen. Från 1885 brukades jorden till gården. Torpet låg 150 m öster om vägskelet vid sågen i Dala. Åkrarna kring det senare torpet kallades redan 1765 Kulla-trädan. Långt före 1900 var husen rivna. Det var ett litet ställe, där Johannes hade en ko eller en get

Johannes Andersson Djurberg, född 7/10 1828 i Stockaryds sn och död 4/2 1885 på Kullen. Gift 3/12 1864 med Karolina Andersdotter, född 24/5 1840 på Eliasbygget och död 12/5 1903 i Haborarps skola

Anders Gustav, född 27/8 1865 på Kullen

Anna Lisa 13/10 1873 "

Maria Kristina 8/4 1877 "

Jenny Helga Elvira 13/9 1882 "

Djurberg kom 1865 från Djurabygget. Änkan flyttade till Haborarps skola och blev städerska där

Att Djurberg tog upp ett torp på detta ställe kan kanske bero på att hans broder Peter Magnus var gift med en dotter till dragonen Nils Svensk i Morydet

Sonen flyttade 1885 till Hagshults sn

Dottern Anna Lisa flyttade 1891 till Amerika

Djurberg var snickare och hjälpte till för 25 öre om dan och en kaka bröd. När han hade ko, tog han en byr hö här och var i ängaladorna, men det var aldrig någon som sade något om det.

När han hjälpte till med slätter i Dala, brynte han på kvällen, innan han gick hem. Och så slog han "ett bryne" hemma, och nästa dag började han med att bryna i Dala igen

På hösten, när de skördade neråt Ohs, hade Djurberg alltid en säck med sig, när han var ute och gick. Så tog han en nek av krakarna och dundrade den med en käpp i säcken och hängde tillbaka neken på kraken

Djurberg dog, långt innan han var utgammal, och det finns de som hört, att han drack ihjäl sig av mjölk från Mejeriet i Mobo, när han var där på dagsverke. Egentligen är det väl inget som motsäger denna muntliga tradition, så utfattig som han av alla säges ha varit. Kullen beboddes endast av Djurberg och hans familj