

SMEDHEMMET Backstuga under Skärvälla, FoF

178

SMEDHEMMET

Backstuga

Skärvälla

Smeden Anders Jönsson på Stjärnebo byggde 1883 upp en liten stuga väster om vägen mellan Fällan och Skärvälla, 200 m från Fällan. Stugan revs 1903

Anders Jönsson, född 12/9 1817 på Byhults ST Järpabo och död 3/5 1904 på fattigstugan. Gift 9/8 1843 med Sara Lena Andersdotter, född 26/12 1815 på Myren under Söndra i Hjälmseryds sn och död 15/12 1909 på fattigstugan

1883 från Stjärnebo. 1903 till fattigstugan

"Toppa-smeen" var tydligen en både klurig och modig man

Traditionen säger, att han stal ett kopparlock på en av kistorna i Nydala kyrkas gravkor och gjorde kaffekokare av det. Därmed visas hur modig han var. - Det är bara en liten detalj, som inte stämmer. Det fattas inte lock på någon av kistorna

Tattare kom till Toppa-smeen för att få hästarna skodda. De skickade käringen för att be honom om hjälp. Hon började lismånde: Snälle, söte farbror, sko hästen åt oss, så skall jag tala om både det som har skett och det som kommer att ske. Hon ville alltså spå honom som ersättning för skoningen. Han tittade inte opp, men "torvade te käringa", så hon stöp i backen. Kunde du det, så hade du haft vet, att flytta dig för den där, konstaterade han

När bönderna fått något smitt, så ville de aldrig betala kontant utan så alltid: Ja, tack då, så länge. - Tacken kan du ge till katten, åtminstone den förre svälte ihjäl på det

Det var litet trädgård runt huset. Några körsbärsträd är ännu kvar

En vindflöjel, som Toppa-smeen har gjort sitter på Fredriksdal, och hammare och hovtång, som han gjort, finns i Skaftnäs

Händig var han också. När det var så kallt att han måste ta in griskuldingen i köket, bälkade han av med baklämmen (bakbordet)