

## HAGEN under Rössved, FoF

320

HAGEN

Backstuga

Rössved Ngd

En gammal åker på Rössved Norregård 2:6 utvidgades och stenröjdes av Nils Johan Petersson, som även satte upp en stuga. När det var klart, övertogs allt av ägaren av 2:6, Gustav Svensson. Stugan var byggd 1858 och revs 1912

Nils Johan Petersson, född 1/6 1828 i Rössved Ngd 2:4  
Katarina Charlotta Adamsdotter, född 11/9 1830 i Ljunga  
Klas Ottosson, född 9/6 1853 i Ljunga sn

Nils Johans föräldrar Peter Magnusson och Stina Greta Malmgren ägde 7/40 mantal Rössved Norregård 2:4. Peter avled 1834, och Stina Greta sålde gården till Anders Fast och bodde kvar inhyses på gården

Nils Johan tog tjänst hos Maja Jonsdotter i Rössved Ngd 2:2. 1848 flyttade han till Hylletofta sn men återkom 1856 och brukade gården 2:3 åt sin morbroder Nils Peter Malmgren under 2 år. Under den tiden odlade Nils Johan upp Hagen, byggde hus och satte upp en liten lagård. 1858 var det så klart, att Nils Johan kunde flytta in på Hagen

1878 flyttade han till Vrigstads sn. Enligt den muntliga traditionen blev han nödsakad lämna Hagen. Samma tradition talar också om vilket stort undantag Gustav Svensson lyckades tillförsäkra sig av efterträdaren på gården, när han sålde den. Traditionen verkar mycket sann

Katarinas son i föregående äktenskap, Klas Ottosson, flyttade 1870 till Jönköping

Gustav Svensson, född 5/1 1831 i Vrigstads sn och död 21/3 1912 på Hagen. Gift 29/1 1854 med Malena Andersdotter, född 20/1 1833 i Vrigstads sn  
Barnen: Se Rössved Ngd 2:6

1880 sålde Gustav 1/8 mantal Rössved Ngd 2:6 till Karl Johannesson och flyttade till Hagen.

1912 emigrerade Malen till Amerika  
Dottern Mina hade utvandrat till Amerika 1891. 1909 var Gustav mycket dålig. Då kom Mina hem för att häta sin mor till Amerika. Men Gustav "kom sig". Mina reste ensam tillbaka till Amerika. 1912 - när Gustav var död - återkom Mina och hämtade sin mor till Amerika

Mina skrev ofta brev hem till grannarna i Rössved och berättade om livet i Amerika. Bl a skrev hon, att de hade

elektricitet och spårvagnar

Malen tog med sig ett enda föremål från hemmet till Amerika. Det var Moraklockan. Karl August Jonsson i Rössved skjutsade Malen och Mina till stationen i Stockaryd, när de reste iväg