

Stenbäcken, under Skärvälla

179

STENBÄCKEN

Torp

Skärvälla

Stenbäcken uppfördes 1833 av Sven Jönsson som en backstuga. Det uppodlades av Jöns Petersson till ett torp. Hans son Peter Jönsson friköpte torpet 1880 från Nydala herrgård som 30/768 mantal. Ägorne ligger väl samlade i norra delen av skärvällamarkerna. Den lilla bäcken, som kommer från Skaftnäs och rinner alldeles norr om lagården, kallas Skålabäcken

Sven Jönsson, född i augusti 1784 i Stora Byhult och död 24/3 1860 på fattigstugan. Gift 12/9 1818 med Lisa Jönsdotter, född 8/6 1787 i Värnamo sn och död 22/6 1845 på Stenbäcken
Jonas Peter, född 25/2 1821
Stina 18/8 1824 1843 till Svenslund
Anders 13/2 1826 död 18/5 1829
Anna Lisa 22/1 1831

Alla barnen födda på Förborgen under Rumleborg

Familjen kom 1833 från Förborgen. Sven flyttade 1845 till fattigstugan

Svens fader hade varit brukare i Stora Byhult men blivit uppsagd från bruket. Han fick då bo inhyses i Rumleborg och satte där upp en liten stuga 1787, som kallades Förborgen. Sedan gick han omkring och tiggde, vartill han privilegierades 1790. Modern levde som änka i stor fattigdom

Brodern Börje Jönsson tjänste lite här och var i socknen. men till slut fick han arbete som oxdräng på Nydala herrgård. Efter 22 års tjänst fick han stat utan att tjäna, eftersom han led av gikt och frossa

Sven själv hade ingen arbetskraft, ej heller vilja.

Om barnen Jonas Peter och Stina antecknade prästen i samband med konfirmationen: "Alldeles ohjälplige", och Stina konfirmerades efter tre års läsning genom fru Silversparres frikostighet

Sven var dessutom något ofärdig. 1836 var man och hustru alldeles utfattiga. Bägge gå och tigga. Från 1838 fick de säd av godset. (Det var herrgårdens bidrag till fattigstat.)

Varför blev det så här? Pastors anteckningar ger ingen tydlig bakgrund. Kanske var det sjukdom, kanske dåligt psyke. Man kan dock inte förmoda, att alla i familjen medvetet försatte sig i denna situation. Det torde väl framgå, att Carl Silfversparre och hans fru Carolina Stedt inte lämnade dem helt i sticket

Jöns Petersson, född 16/9 1804 i Svenarums sn och död
4/9 1873 på Stenbäcken
Lena Larsdotter, född 2/11 1807 i Kävsjö och död 1/4
1855 på Stenbäcken
Anders Johan, född 21/4 1832 i Svenarums sn
Stina Lisa 12/10 1836 " 1851 t Gåeryd
Johanna 25/9 1839 " 1855 t Nydala
Peter Isidorus 15/12 1840 " övertog torpet
Anna Lena 14/10 1844 i Långö kvarn
Klas August 29/11 1848 på Stenbäcken

1841 från Svenarums sn till Långö kvarn, 1843 till "de
på socknen skrefne", 1845 till Stenbäcken. Hade undan-
tag hos sonen från 1867

Jöns var "en flitig och beskedlig man i torftiga omstän-
digheter. Har varit en stark och duglig stenarbetare."

Sonen Anders Johan flyttade 1849 till Nydala herrgård.
Vistades i Danmark 15 år och i Amerika

Dottern Anna Lena flyttade 1863 till Valkö, 1864 till
Nydala herrgård och 1865 till Svenarums sn

Sonen Klas August flyttade 1868 till Dala

Peter Jönsson, född 15/12 1840 i Svenarums sn
Gift 19/10 1867 med

Eva Kristina Nilsdotter, född 30/1 1842 i Fryele sn
Frans Emil, född 5/11 1871 på Stenbäcken
Henning Edvard 18/2 1874 "
Oskar Fritiof 18/2 1877 "
Hulda Maria 8/6 1879 "
Ester Elisabet 2/9 1882 "
Johan Alfred 26/6 1886 "

1867 från Carlsnäs. 1887 till Harmånger

Peter övertog torpet, som fadern uppodlat och förökat,
1867. Han friköpte torpet 1880 som 30/768 mantal

Johannes Fridolf Norrby, född 23/12 1862 i Gällaryds sn
och död 29/8 1902 på Stenbäcken. Gift 4/6 1887 med
Tilda Johansdotter Gow, född 11/4 1863 i Sandsjö sn
Ivar, född 23/8 1888 1918 till Öggestorp
Alfred 24/9 1890 död 24/5 1955
Adolf 19/6 1892 1918 till Öggestorp

Alla barnen födda på Stenbäcken

Änkan Tilda flyttade till Malmbäck 1940, och Artur Lind-
man i Gåeryd köpte Stenbäcken