

Österlund                                  Torp                                  Bodaryd

Upptaget 1860 av Olof Svensson. Namnet förefaller inte riktigt med hänsyn till läget väster om byn, men platsen liksom torparna är kända. Det kan inte förväxlas med Österlund under Svensbygd.

Före 1900 brandförsäkrat för 300 kr, lösöret för 200 kr.

1902 brandförsäkrat för 300 kr, lösöret för 300 kr.

Från det Olof flyttade från torpet 1862 tills grenadjären Lejon flyttade dit 1870 stod det, såvitt av husförhörlängden framgår, öde.

Olof Svensson, född 5/8 1814 i Almesåkra sn

Gift första gången 7/2 1844 med

Anna Lena Johansdotter, född 3/3 1802 i Långö och död

17/9 1859 i Vrigstads sn

Maria, född 14/1 1845 i Långö

Olof gift andra gången 13/4 1861 med

Maria Johansdotter, född 18/1 1814 i Hjälmseryds sn

Olof flyttade 1841 från Ekeberget till Långö Mellangård som dräng hos Peter Jonsson och Anna Lena Johansdotter.

Peter Jonsson avled 10/2 1842 i Långö Mellangård, och

Olof gifte sig med änkan.

De flyttade 1858 till Vrigstads sn, där Anna Lena avled.

1860 återkom Olof till Bodaryd och byggde upp Österlund.

I varje fall står han redan från början uppförd på torpet Österlund.

Andra hustrun, Maria Johansdotter, hade blivit änka 10/8

1858. Hon hade 6 barn i det tidigare äktenskapet.

1862 flyttade familjen till Hjälmseryds sn.

Karl Magnus Lejon, född 2/2 1816 i Malmbäcks sn och död

27/1 1901 på Österlund

Lena Kajsa Nilsson, född 26/10 1814 i Svenarums sn

och död 2/10 1890 på Österlund

Gustav Emil, född 27/6 1855 på Gisabo ryttartorp

Frans Axel                                  30/1 1861                                  "

1870 från Klinthult ryttartorp Gisabo, där han varit grenadjär. Odlade mycket på Österlund och lade upp de väldiga stenmurarna kring de många och små åkrarna. Fick 1876 medalj för odlingsflit. Emellertid anges han som änklings vara utfattig. Marken på Österlund gav inte lön för mödan.

Frans August Karlsson, född 11/4 1851 i Ljunga sn och död

13/4 1931 på ålderdomshemmet

Under militärtjänstgöring sade något befäl till honom: "Du är då en riktig labbrek". Uttrycket tog kamraterna med hem till socknen, och han kallades sedan alltid Labrik i Gata. Han var i Nord-Amerika 1880-1884 men blev sjuk och for tillbaka. Var 1899 dräng hos Nils Boman i Bodaryd men flyttade 1901 till Österlund, som då var tomt.

Han arbetade med att skräda timmer åt folk i trakten. Då tog han vara på skrädstickorna och täckte huset med dem. Han tätade med mossor, så taket blev alntjockt. "När det regnade, dröjde det en vecka, innan det blev takdropp, men sen dröp det från taket nästan en månad." Han värmdde upp huset med en järnkamin och eldade med grankottar, som han lade in en åt gången. När det var som kallast, måste han elda med ved, och den högg han inne i stugan. Rummet var tapetserat med Stridsropet. Han brukade skjuta grävlingar och äta. "Det var segt de siste bita, men det rök med", sade han vid ett tillfälle till grannarna. "Jag sköt en gädda, som hade en lake i sig, och bara den ble till två mål", var ett annat uttryck, som han fällde. Sanningshalten i uttalandena får stå för meddelarnas räkning.

Sedan Frans flyttat till ålderdomshemmet, utlades Österlund, och åkrarna brukades till Bodaryd.