

SVENSBYGD 1:5 C, 3/128 mantal

Gården 1:5 C torde ha byggts upp av Jonas Peter Johansson 1877, när han sålde gården 1:4 till Sophus Madsen på Nydala herrgård. Boningshuset är nuvarande 1:22. Den lilla ladugården för en ko låg öster om boningshuset.

Jonas Peter Johansson kallas lanthandlare. Han flyttade 1881 till Viken under Byhult. Han hade brukat i Svensbygd men blivit utfattig, sägs det i dödsrunan i dödboken beträffande hustrun Johanna Lisa Alm. Han drabbades inte bara av olyckan att bli utfattig. Hustrun dog i sin sjunde barnsäng

Frans Karlsson, född 26/10 1850 i Ramkvilla

Gift 7/4 1881 med

Kristina Broman, född 24/7 1853 i Hjälmseeryds sn och död 13/12 1936 på Kristinelund

Fritz, född 9/7 1882 i SvB 1907 till Amerika

Hugo 18/8 1884 " 1903 till Amerika

Rudolf 23/9 1886 " 1909 till Amerika

Frans var bagare. Han kom 1881 från Ramkvilla och köpte förmodligen 1:5 C.

Frans skickades 1887 till Amerika för att tjäna pengar, men han avled där troligen 1895. Det är ytterst rimligt, att Kristina då sålde gården till ägaren av 1:4, men själv behöll själva huset på en liten tomt

Sonen Rudolf återkom till Sverige och gifte sig med Ester Svensson i Intäkt

Kristina Broman försörjde sig och barnen genom att baka kakor och karameller, även begravningskarameller. Hon tjänte ihop en slant på sitt arbete, så hon kunde skänka en tavla till både Svensbygds och Klinthults missionshus. Det var typiska amerikanska "oljetryck", som förmodligen sönerna köpt åt henne i Amerika. Men de kostade dock 400 kronor vardera. - "Det tog väl halva din förmögenhet", sa någon till henne. "Det gjorde det inte, men jag tycker, att de kunde tatt opp en kollekt te me", blev svaret.

Kristina tog även hand om några fosterbarn.

Karin Fromell, född 21/11 1895 i Stockholm, kom hit som liten flicka och gifte sig 23/6 1922 med Hjalmar Sandstedt i Svensbygd 1:7

Birger Runnquist, född 14/7 1909 i Stockholm, uppfostrades här. Han skaffade sig så småningom en klädesaffär i Ljungby

Erik Andersson, född 13/10 1913 på Lille Lund togs omhand av Kristina redan 1916

Kristinas karameller såldes dels hemma i Svensbygd, dels genom gårdfarihandel av Otto Lagerkvist på Sjölyckan. Hon gjorde och skänkte alltid mycket karameller till missionsauktionerna i Svensbygds missionshus

I nästan 50 år levde Kristina skild från sin man. Hon är värd den respekt hon åtnjuter

Augusta Svensson, född 9/2 1884 i Steningaryd och död 16/1 1968 på Kristinelund

1938 från Steningaryd

Sedan Augusta Svensson dött, blev stugan tom. Så småningom inköptes den av handlaren Matteus Johanssons dotter Solveig